

**Welkom****Gezang 282**

1. God zij geloofd in elk seizoen.  
Hij maakt het aardse leven groen,  
Hij maakt het aardse leven groen.
2. Hij bindt ons door een recht geloof  
tot zijn gemeente, schoof aan schoof.  
Tot zijn gemeente, schoof aan schoof.
3. Hij heeft ons in de herfst bereid  
de vrucht der volle zaligheid.  
De vrucht der volle zaligheid.

**Stil gebed****Votum en groet****Psalm 147: 1, 3 en 7**

1. Lof zij den HEER, goed is het leven  
als 's Heren lof wordt aangeheven.  
Lieflijk en recht te allen tijde  
is 't onze God ons lied te wijden.  
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,  
het volk in ballingschap verloren  
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,  
hoezeer hun harten zijn geschonden.
3. Zingt, zingt om beurt om Hem te danken,  
ontlok de lier de schoonste klanken  
voor onze God, Hem die in luister  
de hemel dekt met wolkenduister,  
de aarde drenkt met milde regen,  
het gras doet spruiten allerwegen,  
de dieren zegent met zijn gaven  
en hoort de roep der jonge raven.
7. De HEER heeft Jakob uitverkoren  
om naar zijn heilig woord te horen.  
Aan Israël heeft Hij ten leven  
zijn rechten en zijn wet gegeven.  
Zo deed Hij aan geen andre volken.  
Laat ons des HEREN lof vertolken.  
De kracht, de heerlijkheid, de ere  
zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

**Tien geboden****Psalm 1: 1, 2 en 3**

1. Gezegend hij, die in der bozen raad  
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,  
noch zich door spotters in de kring laat noden,  
waar ieder lacht met God en zijn geboden,  
maar die aan 's HEREN wet zijn vreugde heeft  
en dag en nacht met zijn geboden leeft.
2. Hij is een groene boom die staat geplant  
waar waterbeken vloeien door het land.

Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,  
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.  
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:  
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

3. Gans anders zal 't de goddelozen gaan:  
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan.  
Zij kunnen zich voor God niet staande houden,  
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden.  
God kent die wandelt in het rechte spoor,  
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor.

**Gebed****Dank U voor deze nieuwe morgen**

Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor deze nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,  
dank U, o God voor al wat leeft.  
Dank U voor wat ik niet verdiende:  
dat Gij mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,  
dank U voor ieder klein geluk.  
Dank U voor alle held're kleuren,  
dank U voor muziek.

Dank U voor hen die mij omringen,  
dank U voor wat mij toebehoort.  
Dank U voor alle kleine dingen,  
ieder vriend'lijk woord.

Dank U dat Gij hebt willen spreken,  
dank U, Gij kent een ieders taal,  
dank U dat U het brood wilt breken  
met ons allemaal.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,  
dank U dat ik dit zeggen kan.  
Dank U, o God ik wil U danken,  
dat ik danken kan!

**Kinderen gaan naar de bijbelklas****Bijbellezing Matteüs 13:24-43 (NBV21)**

<sup>24</sup> Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 'Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. <sup>25</sup> Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. <sup>26</sup> Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. <sup>27</sup> De knechten kwamen de heer des huizes vragen: "Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?" <sup>28</sup> Hij antwoordde: "Dat is het werk van een vijand." De knechten zeiden tegen hem: "Wilt u dat

wij het onkruid weghalen?" <sup>29</sup> Hij antwoordde: "Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. <sup>30</sup> Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 'Haal eerst het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.' "

<sup>31</sup> Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn akker zaaide. <sup>32</sup> Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een boom, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.'

<sup>33</sup> Hij vertelde hun een andere gelijkenis: 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die een vrouw mengde met drie zakken meel tot alle meel doordeseemd was.'

<sup>34</sup> Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte; Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. <sup>35</sup> Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet: 'Ik open mijn mond om in gelijkenissen te spreken; Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.'

<sup>36</sup> Daarop stuurde Hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij Hem en vroegen: 'Wilt U ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?' <sup>37</sup> Hij antwoordde hun: 'Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, <sup>38</sup> de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, <sup>39</sup> de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. <sup>40</sup> Zoals het onkruid bijeengebracht wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: <sup>41</sup> de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk al wat ten val brengt en al wie onrecht pleegt bijeenbrengen <sup>42</sup> en in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. <sup>43</sup> Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!

### **Psalm 78 (berijming 1773): 1**

1. Neem, o mijn volk, neem mijne leer ter oren;  
Neig oor en hart, om naar mijn stem te horen;

'k Zal met mijn mond u wijze spreuken leren,  
Verborgeneën, van ouds af waardig t' eren.  
Mij vloeit een schat van wijsheid uit den mond,  
Gelijk een bron, die voortspringt uit den grond.

### **Preek**

Thema: *De gelijkenis van het onkruid tussen het graan.*

### **Gezang 50: 6**

6. Behoed mij, als de vijand kwaad  
terwijl ik sluimer, zaait zijn zaad,  
dat ik dan met het wilde ruit  
niet uit en wiede 't goede kruid,  
maar spaar het liever allebei,  
totdat het Christus zelve schei.

### **Mededelingen**

#### **Gebeden**

#### **Collecten:**

1. Dorcas
2. Emeritikas

### **De kinderen komen terug**

#### **Psalm 34 (berijming 2021): 1 en 2**

1. Er gaat geen dag voorbij  
dat ik niet dankbaar voor God zing.  
Kom, deel in mijn verwondering,  
want machtig groot is Hij.  
Ik was op zoek naar Hem,  
riep tot Hem in een zware tijd.  
Hij heeft mij van mijn angst bevrijd.  
Mijn dank geef ik nu stem.

2. Wie opzien naar de HEER  
stralen van vreugde in zijn licht;  
geen schaamrood kleurt meer hun gezicht;  
Hij reikt zijn hand steeds weer.  
Zijn engel houdt de wacht  
en redt je als je voor Hem leeft.  
Proef en geniet wat God je geeft.  
Wie bij Hem schuilt vindt kracht.

### **Zegen (3x amen)**