

Welkom**Gezang 20: 1, 2, 3 en 4**

1. Laat ons nu vrolijk zingen!

Komt, heft uw liedren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

2. Hoe goed is 't hun die bouwen
op Israels vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.

3. Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in 't water van de zee.

4. Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

Stil gebed, votum en groet**Gezang 317: 2**

2. Amen, Jezus Christus, amen!
Ja, Gij zult in 't groot heelal
't rijk der duisternis beschamen,
tot het niet meer wezen zal.
Woon, o Heiland, in ons midden!
Onder uwe heerschappij
zijn wij zalig, zijn wij vrij.
Leer ons strijden, leer ons bidden!
Amen, heerlijkheid en macht
worde U eeuwig toegebracht!

Gods wil voor ons leven**Gebed****Woord van genade****Gezang 451: 3**

3. Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
aan verloornen, ook aan mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godlijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o englenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Gebed**Psalm 150 (berijming 2021): 1 en 2**

1. Halleluja, volken, kom:
prijs God in zijn heiligdom.
Prijs Hem om zijn oppermacht,
om zijn daden, om zijn pracht.
Prijs Hem, Hij is hoogverheven.
Laten hoorn en harp en lier,
tamboerijn en dansplezier
Hem uitbundig hulde geven.

2. Prijs God, roep zijn glorie uit
bij de snaren, bij de fluit.
Prijs Hem, geef Hem eer en dank
met de schelle bekkenklank.
Prijs Hem, sla op de cimbalen.
Laat het klinken, altijd weer:
'Halleluja' voor de HEER.
Prijs Hem wie kan ademen!

Kinderen gaan naar de bijbelklas**Bijbellesing: Romeinen 12:1-8 (NBV21)**

¹ Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. ² U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

³ Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. ⁴ Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, ⁵ zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. ⁶ We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. ⁷ Wie de gave heeft bijstand te

verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. ⁸ Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn.

Loof de Here, mijn ziel

Bless the Lord, o my soul,
bless the Lord, o my soul,
and let all that is within me bless His name.

Bless the Lord, o my soul,
bless the Lord, o my soul,
and let all that is within me bless His name.

Loof de Here, mijn ziel,
loof de Here, mijn ziel,
en alles wat in mij is zijn heilige naam.

Preek

Heer, wijs mij uw weg

Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw Woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.

Mededelingen

Jan en Tabitha Kieviet vertellen over hun werk

Dankzegging en voorbeden

Collecten:

1. Zending: Jan en Tabitha Kieviet
2. Kerkelijke kassen en kerk

Father, I adore You

Father, I adore You, lay my life before You.
How I love You.

Jesus, I adore You, lay my life before You.
How I love You.

Spirit, I adore You, lay my life before You.
How I love You.

Zegen (3x amen)