

Welkom en mededeling**Samen in de naam van Jezus**

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Stil gebed**Votum en groet****Psalm 111: 1 en 5**

1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den HEER in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den HEER,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

5. Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

Gebed**Bijbellezing: Matteüs 5:1-16 (NBV21)**

¹ Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op.
Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. ²
Hij nam het woord en onderrichtte hen:
³ 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is
het koninkrijk van de hemel.

⁴ Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

⁵ Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.

⁶ Gelukkig wie honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

⁷ Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

⁸ Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

⁹ Gelukkig de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

¹⁰ Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

¹¹ Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

¹² Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

¹³ Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

¹⁴ Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. ¹⁵ Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. ¹⁶ Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Psalm 97: 1 en 6

1. Groot Koning is de HEER.
Volken bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.

6. Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de HEER
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de HEER verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Preek

Tekst Matteüs 5: 13

Thema: *Jezus noemt zijn volgelingen "het zout van de*

aarde"

1. wat heeft dat te betekenen
2. wie zijn die volgelingen
3. wat als het zout zijn kracht verliest

Gezang 481: 1

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Gebed

Collecten

1. Bed, bad & brood
2. Kerkelijke kassen en kerk

Gezang 399: 1

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

Geloofsbelijdenis

Gezang 399: 6

6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid
bouwen.

Zegen (3x amen)